

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 171

TỊNH ĐỘ LUẬN

SỐ 1963

HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

SỐ 1963

TỊNH ĐỘ LUẬN

Ngài Ca Tài soạn sớ thích này tại chùa Hoằng Pháp ở Đế đô.

BÀI TỰA

Phàm đối với pháp môn Tịnh độ nhiệm mầu, cả mười phương thế giới đều tán thán; cõi nước thật báu của Đức Phật Di-đà, Phàm Thánh cùng ưa thích. Nhưng mười sáu phép quán thì thịnh hành ở Tây thổ, còn ở Đông hạ giáo lý chín phẩm vãng sinh lại suy đồi. Tôi mỗi khi xem xét tường tận lời Phật dạy trong các kinh, thiết nghĩ một tông này chính là con đường thiết yếu. Vì thế bậc thông đạt chọn lấy mà kính lạy, người chưa ngộ xem vào vẫn còn do dự. Nếu không nương tựa pháp này để định tâm thì e rằng cuối cùng mãi trầm luân trong đêm dài sinh tử. Nay tôi xem xét hết các kinh và các luận khác, rút ra những điều cốt yếu, soạn thành một bộ gọi là Tịnh độ luận.

Nhưng các bậc minh triết tiền bối thời thượng cổ như pháp sư Tuệ Viễn và Ông Tạ Linh Vận... tuy đều kỳ hẹn nơi cõi Tây phương, nhưng rốt cuộc chỉ là riêng lợi bản thân, người học về sau không có chỗ noi theo tu tập. Thời cận đại có thiền sư Đạo Xước soạn An Lạc tập một quyển, tuy rộng dẫn các kinh, lược bày đạo lý, nhưng văn nghĩa xen tạp, chương phẩm lẩn lộn, người hậu học khi đọc đến tập ấy cũng do dự không thể quyết đoán. Vì vậy, nay tôi bèn tìm xét các kinh, trích dẫn đầy đủ đạo lý, khắc làm chín chương, phân chia văn nghĩa phẩm mục thứ lớp, ngõ hầu người xem được rõ ràng như thấy vật trong lòng bàn tay vậy. Nguyện cầu giáo lý ba phước lan rộng dài lâu, bốn hoằng thệ nguyện mãi làm phép tắc, mười sáu phép quán lan rộng khắp nơi, chín phẩm vãng sinh mọi người cùng quay về. Khiến cho sáu đường chúng

sinh chỉ lo sao vĩnh viễn thoát khỏi cõi nhơ, bốn loài hàm linh được ở đài sen mãi mãi,
những ai chưa thành tựu cũng đều về Tịnh độ.

Kính lạy cõi Cực lạc phương Tây Đức Phật A-di-
đà, Thế Tôn

Khéo lập rộng cứu chúng sinh Con đầu mặt lạy
nguyệt vãng sinh Ngôi tòa đài sen báu đoan nghiêm
Thân phóng quang minh màu tám phương Ngũ nhân khắp
soi vô biên cõi

Con đầu mặt lạy nguyệt vãng sinh Năm phần tròn
sáng tánh thường trú Đại bi tiếp dẫn sống vô cùng
Dùng vô duyên từ độ chúng sinh Con đầu mặt lạy
nguyệt vãng sinh

Cõi Thật trang nghiêm muôn màu sắc Đều từ châu
ngọc như ý sinh

Năm trần thanh tịnh tiêu muôn tội Con đầu mặt lạy
nguyệt vãng sinh Nước chim rồng sáo ca thanh nhã
Âm thanh diễn nói pháp sâu màu Chúng sinh nghe
rồi được bất thoái Con đầu mặt lạy nguyệt vãng sinh

Bồ-tát Quán Âm đại từ bi
Nhìn khắp chúng sinh đồng là con Tay vàng tiếp
dẫn như mẹ hiền Con đầu mặt lạy nguyệt vãng sinh

Bồ-tát Thế chí đại tự tại

Đứng ngồi khuynh động cõi đại thiên Hóa Phật Bồ-tát
đều vân tập

Con đầu mặt lạy nguyệt vãng sinh Chúng đệ tử họp
đồng như biển Như những vì sao quanh Bắc đầu
Quán khắp ba cõi cứu khổ đau Con đầu mặt lạy
nguyệt vãng sinh Con nay xem xét đại tang Phật
Chung chia câu nghĩa làm chín chương Người đọc đều
phát tâm Bồ-dề Nguyên khắp vãng sinh nước An Lạc.